

# 138 Komt allen tezamen

Adeste fideles

onzekere herkomst  
zetting: Adriaan Engels



1 Komt al - len te - za - men, ju - be - lend van vreug - de:  
komt nu, o komt nu naar Beth - le - hem! Ziet nu de  
vorst der eng - len hier ge - bo - ren. Komt, la - ten wij aan - bid - den, komt,  
la - ten wij aan - bid - den, komt, la - ten wij aan - bid - den die Ko - ning.

2 De hemelse engelen  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3 Het licht van de Vader,  
licht van den beginne,  
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4 O Kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.